

Bewoners die vermoord werden

Maliesingel 36

Tijdens WOII woonde de familie De Jong op nummer 36. Vader Martin de Jong (Breda, 1890) was van Joodse afkomst. Hij had een opleiding tot huisarts gevolgd in Utrecht, en ging in 1921 aan Maliesingel 36 wonen en werken. Direct na de bezetting is hij begonnen om waar mogelijk mensen te helpen, en verrichtte hij verzetsactiviteiten. Samen met zijn vrouw Eveline Keiser zorgde hij voor Joodse kinderen als onderduikers, en zijn huis heeft ook kort gefungeerd als opvangplek voor ouderen van Joodse afkomst, die nergens heen konden. Hij werd in Augustus 1942 verraden door een infiltrant in hun verzetsgroep, opgepakt, verbleef eerst in de gevangenis aan het Wolvenplein, toen het huis van bewaring aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, werd daarna naar Westerbork overgebracht en daarna naar Auschwitz waar hij op 19 oktober 1942 vermoord werd. Zijn zoon Leendert de Jong (Utrecht, 1919), die geneeskunde studeerde, werd tegelijk opgepakt, en uiteindelijk via Westerbork ook naar Auschwitz gebracht waar hij op 15 december 1942 vermoord werd. Martins vrouw en dochter werden ook opgepakt en naar Westerbork gebracht, maar overleefden de oorlog. Hun andere dochter, Lize, was ondergedoken en is nooit opgepakt. Met hulp van de kleindochter van Martin, Eveline Ehrlich – Stibbe zijn er in 2011 twee Stolperstenen geplaatst voor Maliesingel 36.



Figuur 4. Martin De Jong (datum waarop de foto werd genomen is niet bekend; bron: Joods Monument). De twee Stolperstenen die voor Martin en zijn zoon Leendert voor Maliesingel 36 liggen.